

Adresseer uitsluitend  
POSTBUS 257 Schiedam

# Het Nieuwe Stadsblad



Verschijnt woensdag en vrijdag in Schiedam, Kethel en Oud-Mathenesse (Rotterdam)

Correspondentie: Postbus 257, Schiedam. Kantoor: Broersvest 125 (C. J. van der Klink) Schiedam, telefoon 010-267368 en 263939 - Inzendtermijn advertenties: dinsdag en donderdag tot 6 uur 's avonds - Centrale administratie en redactie Randstad-edities: Postbus 167 (Koormarkt 34) Delft, tel. 015-124331\* Eindredactie: P. J. Hovingh.

OPLAGE  
36.400

Randstad-edities verschijnen in een groot gedeelte van Zuid-Holland in een wekelijkse oplage van ruim 680.000 ex.

## Gasten van bijna 500 oud werknemers van IHC Gusto



Het inschepen op de Koblenz in Schiedam.

De heer P. Kammers en echtgenote uit Bergen op Zoom zijn trouwe bootvaarders. Hij geniet al acht jaar van een welverdiende rust en vindt het elk jaar opnieuw weer leuk om mee te mogen.

Al zouden we hetzelfde moeten betalen, zegt de vrouw van de heer P. van Stek uit Slikkerveer, maar mee gingen we. Dit is gewoon iets geweldig. Haar man is per februari 1965 gepensioneerd. Twee echtparen, die met december en januari „afzwaaiden“: t.w. de echtparen Bras-Verwaal en H. v.d. Pas-Meijer uit Rotterdam. Ook deze mensen vol lof over de organiastie. Het echtpaar Dingenouts-v.d. Pas uit Schiedam, voor de vijfde maal mee. De heer Dingenouts is elf jaar geleden met vervroegd pensioen gegaan, maar maakt het nu best.

Het echtpaar L. de Boer-Levering uit Rotterdam (hij is na de oorlog bij de Gusto in dienst gekomen) en werd in 1969 gepensioneerd.

De 82 jarige heer A. Kreuger, bewoner van het bejaardencentrum „Francois Haverschmidt“ in Schiedam ook van dit varend domein en voelde zich best op zijn gemak.

De dames J. Drög-van Straalen, bewoonster van „Thurlede“ in Schiedam en mevrouw M. Rissema-de Graaf uit schiedam hebben elkaar als alleenstaanden gevonden.

Leuk even te praten met het echtpaar J. H. Kulk-Spermon uit Schiedam. Man al twintig jaar gepensioneerd. Inspector C. Spermon van de Dierenbescherming is een neef van hun, dat weet u ook weer.

GROTE KEUZE STAANDE HORLOGES

Westminster slagwerk

notehouten kasten

vanaf **1650.-**

afgebeeld model **1950.-**

**van der uerk**  
EDELSTEENKUNDIGE  
UURWERKMAKER  
BROERSVEST 68-70 SCHIEDAM  
TELEFOON (010) 26.75.93

## Jaarlijkse bootreis werd groot succes

Als een vorstin werd de 75-jarige mevrouw H. van Woudenberg-van Dijk uit Assen woensdagmorgen aan boord van het Duitse motorschip „Koblenz“, liggende aan het Hoofd te Schiedam verwelkomd. Haar trein was om 8.51 uur in Rotterdam-Centraal aangekomen, maar een snelle auto bracht haar naar het schip, waarop bijna 500 oud-medewerkers van I. H. C. Gusto BV hadden plaats genomen om deel te nemen aan de jaarlijkse boottocht.

Dik 25 jaar heeft die boottocht al plaats. Een varend ontmoetingscentrum elk jaar van al diegenen, die bij de I. H. C. Gusto hun beste jaren gegeven hebben. Het was dan ook overal een hartelijk weerzien en een informeren naar elkaars gezondheid.

Voordat de „Koblenz“ koers zette naar de Botlek, Oude Maas, Dordtse Kil, Moerdijk, Nieuwe Merwede, Boven-Merwede, Gorinchen, Loevestein, Hardinxveld, Sliedrecht, Dordrecht, De Noord, Nieuwe Maas (weet u meteen de gehele route) sprak namens de directie de heer L. A. van Gunsteren een welkomwoord en wenste alle opvarenden een heel goede reis toe. Of er aan deze boottocht nog belangstelling bestaat, daar behoefde spreker niet aan te twifelen. Het is wel een slechte tijd voor de scheepvaart, merkte hij op, maar zolang de Gusto bestaat, zal deze boottocht ook blijven bestaan. En dat was zeker een hartelijk applaus waard.

De „Koblenz“ waarmede men voor de tweede keer deze massale reis maakte, is een ideaal schip voor dit doel. Overal gezellige tafeltjes voor vier personen meest. Maar natuurlijk werden er rap stoelen bijgetrokken, want er moest zoveel „bijgepraat“ worden. Hetgeen dan ook prompt gebeurde onder genot van een kopje koffie met een groot stuk gebak. Arme lijn.

Aan mijn tafeltje zat het echtpaar H. Verkoelen-Withoold uit Roermond. De 72-jarige heer Verkoelen liet zich een boterhammetje best smaken. Tenslotte was men al om tien minuten voor zes in de trein. Zij maakten deze bootreis voor de derde maal en waren erg blij met de uitnodiging.

### COMPLIMENT

Zo tussendoor mag ik gerust een compliment maken aan het adres van de directie-secretaresse, de jonge mevrouw E. M. van Blesen-Valkenburg, die het allemaal keurig voor elkaar had. Iedereen voorzien van een persoonlijke uitnodiging en bijvoeging van consumptiebonnen. Na een blik geworpen te hebben op de „Hesvig“, een Liberiaans schip in dok 8 van Wilton-Feijenoord, ben ik met mijn bloknotje op stap gegaan. Sorry, dat ik helemaal niet naar de gedegen toelichting op alles onderweg geluisterd heb. Ik vond die kleine gesprekjes met deze gasten, overal vandaan, veel leuker.

En ik geloof ook wel dat de directie dit graag leest. Praten met mensen is zalig. Je geniet van hun tevreden gezichten. Fijn dat er zoveel voor deze mensen gedaan wordt na hun harde werken. Ze horen er nog helemaal bij. Een beetje stil word ik altijd van die alleenstaanden, die de man of vrouw juist op zo'n dag extra missen. Iedereen hoort praktisch bij elkaar en

zo iemand voelt zich zelfs tussen zoveel mensen altijd nog maar alleen. Maar ze worden gelukkig nooit vergeten en dat is heel wat waard.

Lekker gebruid al door de vroege zomerdagen genoot het echtpaar C. L. Uitterlinden uit Vlaardingen van het mooie uitzicht. De heer Uitterlinden is eigenlijk nog een „broekie“, want hij is pas sinds 14 april gepensioneerd. Beiden met recht dierenliefhebbers. Wat zou u zeggen van twee papegaaien, een beo, maar liefst 40 parkieten (ja u leest het goed), twee hondjes, een Pekinees en een gewoon uit het dierenasiel? De goudkarper Jacob hebben ze maar aan melkboer Verkade gegeven, die hem in zijn vijver bij het huis heeft. Mevrouw Uitterlinden werd in Kediri (O. Indonesië) geboren, maar kan het hier in Holland best wennen.

### GOEDE BEKENDE

Ja, een goede bekende trof ik hier ook aan. De heer K. Vrouwdeunt, de grote man achter de schilderclub „Beatl“, weet u het allemaal nog? Met zijn vrouw ging hij voor het eerst mee en ondergingen zij samen dit alles met veel plezier.

### GEEN LIMBURGSE VLAAI

Als je aan Limburg denkt, denk je aan Limburgse vlaaien. De echtparen W. C. T. Linders-Driekoningen uit Valkenburg en M. Lobbes-van Poll uit Hoensbroek hadden ze niet bij zich. Spijtig, ze zijn zo zalig.

Om half zes waren ze al op pad gegaan, om daarna met de bus uit



Kijk maar, ik heb geboekt voor deze reis.

Gelezen verder te reizen. Goede service van de Gusto en wat een organisatie. Gezellige praters ook het echtpaar A. Huisman-Borstlap uit Vlaardingen.

Vervolg op pagina 3



Eten en varen tegelijk. Da's pas leven.

## In Rotterdam e.o. gaan de meeste mensen voor Kontaktlenzen naar City Lens

waarom zou u dat niet doen?

onze gratis informatie-brochure kunt u krijgen door de bon op te sturen of te bellen.

**CITY LENS** tel. 13.14.00

R'dam: Mauritsweg 37  
Vl'dingen: Westhavenplaats 17

Alleen na tel. afspraak...

In een open enveloppe zonder postzegel sturen naar CITY LENS antwoordnummer 554 ROTTERDAM.

NAAM .....

ADRES .....

PLAATS .....

**zaterdag 12 juni**  
**bloemencorso rotterdam**  
organisatie: rotterdams tentoonstellings bureau  
in samenwerking met VVV-rotterdam  
en rotterdam promotie

**T.V. defekt?**  
**WI HELPEN DIREKT!**  
**RADIO ABA**  
Specialisten op antennegebied  
Nederland en Buitenland  
TEL. 26.07.78 of 01899-15874  
GROENELAAN 95  
Verkoop - Inruil - Reparatie



Autobedrijf Victoria b.v.  
Officieel dealer voor Schiedam,  
Capelle a/d IJssel, Barendrecht e.o.  
Bermweg 286, Capelle a/d IJssel, tel. (010) 506753  
Strickledeweg 99, Schiedam, tel. (010) 155255

Victoria... dé dealer  
met hart voor uw...

